

FOR NORDENS FRIHED

SVENSKERNE, NORDMÆNDENE OG FINNERNE
I VORE SØNDERJYDSKE KRIGE

AF

KAPTAIN H. A. HANSON



UDGIVET AF
DANMARKS SAMFUNDET
OG KAPTAIN H. A. HANSON

1919

FORORD

Hvis dette Arbejde kan bidrage til yderligere at fremme og befæste Broderskabsfølelsen indenfor de nordiske Riger, den Følelse, som ene vil kunne bringe Velsegnelse over en fremtidig Fællesvirken, er Hensigten med dets Udgivelse opnaaet.

HANSON

FORORD

Ved genoptryk af denne lille bog, udgivet i 1919 af forfatteren, kaptajn H. A. Hansson og Danmarks-Samfundet, vil vi gerne omtale baggrunden for ønsket om at genoptrykke den i 1979.

Indledningsvis må oplyses, at en stor del af Danmarks-Samfundets arkiver gik tabt under besættelsen af Danmark, og ingen af de nuværende ledere kendte bogens eksistens.

Det første spørgsmål var derfor: "Hvorfor denne lille bog blev udgivet på daværende tidspunkt?".

Ved gennemgang af vort tilbageværende arkiv, er det konstateret, at Danmarks-Samfundet netop i 1919 tog initiativ til et samarbejde med tilsvarende organisationer i øvrige nordiske lande. Det må derfor antages, at bogens første oplag skal ses i denne sammenhæng, hvilket også fremgår klart af forfatterens forord.

Vi kan også konstatere, at de tanker, forfatteren har udtrykt i sit forord, virkelig har båret frugt gennem de nu løbne 60 år.

Det samarbejde, Danmarks-Samfundet indledte i 1919 er fortsat og yderligere udbygget gennem de mange år. Det er tilmed fulgt op af et stigende samarbejde mellem mange andre nordiske organisationer med fælles interesseområder, herunder fritidsorganisationer, idrætsforbund og ungdomskorps samt soldaterforeninger og mange andre. Nævnes skal også foreningen Norden, der begyndte sit virke i 1919, og hvis formål er at udvide den kulturelle, sociale, økonomiske og politiske forbindelse mellem de nordiske folk. Endelig må nævnes det parlamentariske og politiske samarbejde fra 1952 i Nordisk Råd.

Vi finder, at det har stor værdi at få dette lille stykke historie genoptrykt i den oprindelige tekst, ikke så meget for bogens skildring af datidens krigsform i bl. a. afsnittet om Aarøes berømte strejfkorps, men især i mindet om den fælles indsats, der skete militært i 1848-1850 samt i 1864, og som fortsatte i årene derefter i et samfundsmæssigt, fredeligt virke, der i dag danner et solidt grundlag for fremtidens ubrydelige nordiske fællesskab.

